

ΓΝΩΜΗ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΟΝΤΑΡΑΚΗ
dkontaraki
@e-typos.com

Το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και η υποκρισία

ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ σκανδαλίστηκαν επειδή ο Μακρόν εθεάθη σε κανό γυμνόστηθος, στη Μεγάλη Βρετανία γκρινιάζουν για τον Μπόρις Τζόνσον που -αν και απερχόμενος πρωθυπουργός- κάνει χαλαρές διακοπές στην Ελλάδα, μέχρι και με τη Μέρκελ -που έχει από καιρό αποχωρήσει- τα έβαλαν, επειδή έκανε βόλτες στην Ιταλία ενώ μαινόταν ο πόλεμος στην Ουκρανία. Όμως την αντίδραση της φινλανδικής κοινωνίας, μιας από τις πιο σύγχρονες και προοδευτικές χώρες στον κόσμο, δεν την περίμεναν πολλοί. Να όμως που η νυχτερινή διασκέδαση της Σάνα Μαρίν αποδείχθηκε «υπερβολική» για τους συντηρητικούς, αναγκάζοντας τη νεαρή πρωθυπουργό να ανακοινώσει ότι υποβλήθηκε σε τεστ ναρκωτικών για να αποδείξει ότι δεν έκανε τίποτα παράνομο, παράτυπο ή εκτός κοινωνικών ορίων. Έκανε αυτό ακριβώς που κάνουν εκατομμύρια συνομήλικές της σε όλο τον κόσμο: Βρέθηκε με την παρέα της, χόρεψε, γέλασε, ήπιε

αλκοόλ και έκανε χαζές γκριμάτσες μπροστά στην -ιδιωτική- φωτογραφική κάμερα.

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ των πολιτικών και ειδικότερα των προέδρων ή πρωθυπουργών στην ιδιωτικότητα έχει παραβιαστεί και εργαλειοποιηθεί από τους αντιπάλους τους πολλές φορές σε όλο τον κόσμο. Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, οι ίδιοι οι πολιτικοί είναι οι πρώτοι που χρησιμοποιούν την ιδιωτική τους ζωή π.χ. σε προεκλογικές εκστρατείες για να φιλοτεχνήσουν το δημόσιο προφίλ τους. Όμως ακόμα και αν δεν το κάνουν, γνωρίζουν πολύ καλά πως από τη στιγμή που κατεβαίνουν στην πολιτική θα είναι μονίμως εκτεθειμένοι σε δημόσια θέα και κριτική. Το θέμα είναι πώς ορίζονται κάθε φορά οι διαχωριστικές γραμμές. Μια κόκκινη γραμμή για παράδειγμα είναι τα παιδιά των πολιτικών. Η Σάνα Μαρίν από την στιγμή που ανέλαβε τα νήια της σκανδιναβικής χώρας τράβηξε το παγκόσμιο ενδιαφέρον για πολ-

λούς λόγους, με τους κακεντρεχείς να στοχεύουν στην ηλικία, στο φύλο, στην εξωτερική εμφάνιση και την οικογενειακή της ιστορία. Γρήγορα όμως απέδειξε πως στα δύσκολα ξέρει να παίρνει αποφάσεις. Η Μαρίν, όπως και η Σουηδή ομόλογός της Μαγκνταλένα Αντερσον, έγραψαν ιστορία αποκηρύσσοντας την πολιτική της ουδετερότητας και ξεκινώντας τις διαδικασίες για την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ. Και αυτό είναι κάτι που δεν θα τους το συγχαρώσουν εύκολα.

ΠΑΝΤΩΣ η υποκρισία και η ιδιότητα δεν περισσεύουν μόνο στη Φινλανδία αλλά και στην Ελλάδα. Αναζητήστε την σε εκείνους που χύνουν ποταμούς μελανιού για να υπερασπιστούν το δικαίωμα σε μερικές χαλαρές στιγμές στη Φινλανδή πρωθυπουργό, αλλά γράφουν μύδρους εναντίον του Έλληνα πρωθυπουργού όταν φεύγει για διήμερες διακοπές στη γενέτειρά του. Προοδευτισμός αλά καρτ.

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΣΜΟΣ
ΑΛΛΑ ΚΑΡΤ

ΓΝΩΜΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ
Η. ΧΑΛΑΖΙΑΣ

Ατομικότητα και κοινωνικό συμφέρον

ΥΠΑΡΧΟΥΝ, διδάσκονται και εφαρμόζονται διάφορα συστήματα κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά, που με κάποιους μεταξύ τους συνδυασμούς προσπαθούν να επιτύχουν το μέγιστο της δυνατής δικαιοσύνης και αρμονίας στις σχέσεις ανάμεσα στα άτομα και τις επιμέρους ομάδες και να καθορίσουν τη θέση του ατόμου μέσα στην κοινωνία. Οποιον τόμέα της ανθρώπινης δράσης κι αν πάρουμε, θα διαπιστώσουμε πως δύο ξεχωριστές αρχές, το άτομο από τη μια μεριά και το σύνολο από την άλλη, παλεύουν συνεχώς μέσα σε μια χαρακτηριστική ρευστότητα σχέσεων και αναλογιών. Το σύνολο αυτό, μικρό ή μεγάλο, γενικό ή ειδικό, που αποτελεί την κάποια κοινωνία, παριστάνει, θα λέγαμε σχηματικά, μια περιφέρεια κύκλου, του οποίου το κέντρο καταλαμβάνει το κάθε άτομο προς το οποίο γίνεται η αναφορά μας. Η σχέση του κέντρου προς την περιφέρεια, του ατόμου προς την κοινωνία είναι διαφορετική από άτομο σε άτομο και συνεχώς μεταβάλλεται και για το ίδιο ακόμα το άτομο.

ΚΑΙ ΑΛΛΟΤΕ αυτή η περιφέρεια, αυτός ο κοινωνικός ορίζοντας ορθώνεται καταπιεστικά, συνθλίβει και εξουθενώνει το κέντρο, ενώ άλλες φορές το άτομο υψώνει το ανάστημά του, ανασταίνει αχόρταγα αέρα ελευθερίας και

η ματιά του χάνεται πέρα απ' τα όρια του κοινωνικού του περιγυρου. Ανάμεσα στις δύο αυτές ακραίες καταστάσεις πορεύεται στην καθημερινή ζωή το άτομο προσπαθώντας να φτάσει και να εγγίζει στα υψηλά του πετάγματα το γλάρο, που λέγεται ελευθερία και ευτυχία. Θα προσπαθήσουμε τώρα να καθορίσουμε και να τοποθετήσουμε μέσα στο χώρο της φυσικής δημιουργίας το άτομο και την κοινωνία στις θέσεις που τους ανήκουν και να περιγράψουμε τις μεταξύ τους σχέσεις, που υπαγορεύει το φυσικό και το λογικό.

ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ με το άτομο θα πρέπει να συμφωνήσουμε πως αποτελεί ένα πολύ-υπόστατο οργανισμό, που με κάποιον τρόπο και για κάποιο λόγο βρέθηκε κάποτε μέσα σ' αυτή τη δημιουργία φέροντας μαζί του δύο ασυνείδητες, αλλά ταυτόσημες με την ύπαρξή του παραγγελίες: να συντηρήσει τον εαυτό του και να διατηρήσει το είδος. Είναι τα δύο κύρια ένστικτα, το ένστικτο την αυτοσυντήρησης και το ένστικτο της διατήρησης του είδους, με τα οποία ο δημιουργός νόμος όπλισε το ευάλωτο αυτό δημιούργημα. Παρακινούμενος λοιπόν από τις έντονες αυτές παρορμήσεις του, δημιουργεί το κάθε άτομο για τον εαυτό του διάφορες ανάγκες, λίγες ή πολλές. Και ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένες από αυτές: τροφή, ενδυμασία,

ασφάλεια, μόρφωση, φιλικότητα, αγάπη, έμπνευση, καθοδήγηση, δημιουργία, πολλαπλασιασμός, κίνηση. Ετσι λοιπόν μαζί με την εμφάνιση του ανθρώπου παρουσιάζεται ο καθολικός αυτός νόμος της ανάγκης, από τον οποίο κανένα δημιούργημα δεν μπορεί να ξεφύγει, παρά μόνο ο ίδιος ίσως, ο δημιουργός.

ΤΟ ΑΤΟΜΟ όμως ποτέ δεν μπόρεσε να ικανοποιήσει με τις ίδιες τις δυνάμεις του όλες τις ανάγκες. Υπάρχει ένας άλλος συμπαντικός νόμος, ο νόμος της ανομοιότητας. Σύμφωνα με αυτόν, ο κάθε άνθρωπος όπως και το κάθε ορυκτό και το κάθε φυτό και το κάθε ζώο μέσα σ' όλες τους τις ικανότητες μια εντελώς ξεχωριστή. Η ανάπτυξή της και η αξιοποίηση αυτής της εντελώς προσωπικής ικανότητας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργεί ένα έργο, να πετυχαίνει σ' έναν τομέα δραστηριότητας, όπου κανένας άλλος δεν θα μπορούσε με τον ίδιο τρόπο και στον ίδιο βαθμό να πετύχει. Οι ατομικές ανάγκες είναι πολλές και το κάθε άτομο μία μόνο μπορεί να ικανοποιήσει σωστά και τέλεια. Όμως μπορούν να συγκεντρωθούν πολλά άτομα και βαδίζοντας το καθένα σε πράξη, την προσωπική, την ιδιαίτερή του δυνατότητα, να κατορθώσουν να ικανοποιήσουν μεταξύ τους με μια δίκαιη συναλλαγή των ατομικών τους ιδιοτήτων όλες τους τις ανάγκες.

Το μεταναστευτικό πρόβλημα

ΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑ ρεύματα από την Ασία και την Αφρική προς την Ευρώπη όχι μόνο συνεχίζονται αλλά και αυξάνονται, χρόνο με το χρόνο. Και ενώ οι χώρες που βρίσκονται μακράν των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης έχουν την «πολυτέλεια» επιλογής εργατικού-επιστημονικού δυναμικού, οι χώρες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή (Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρος, Μάλτα, Ισπανία) δέχονται ασφυκτική μεταναστευτική πίεση στα σύνορά τους. Το πρόβλημα επιτείνεται λόγω της εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού από την Τουρκία. Είναι γνωστή η απόπειρα εισβολής μεταναστών στον Εβρο, με την προτροπή της Τουρκίας, που ευτυχώς αποφεύχθηκε, χάρις στην αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης. Η Ελλάδα το ίδιο αποφασιστικά προστατεύει και τα θαλάσσια σύνορά της, των οποίων την ύπαρξη αγνοούσε ο κ. Τσίπρας... Και οφείλουμε να δώσουμε τα εύσημα στο προσωπικό των Ε.Δ., της Ελληνικής Αστυνομίας και της Ελληνικής Ακτοφυλακής, που με τη συνδρομή της FRONTEX προσφέρουν σπουδαία υπηρεσία στην πατρίδα.

ΓΝΩΜΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ Η.
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ
Αν. γραμματέας
Προγράμματος Νέας
Δημοκρατίας

Η ΚΟΙΝΗ δήλωση Ε.Ε.-Τουρκίας στην πράξη ελάχιστα βοήθησε στην επίλυση του μεταναστευτικού. Όπως και η κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για τη μετανάστευση, αποτελεί γράμμα κενό. Οι πλούσιες χώρες του Βορρά αρνούνται να μοιραστούν βάρη που σηκώνουν οι πρώτες χώρες υποδοχής. Η γείτονα Τουρκία κατηγορεί με δριμύτητα την Ελλάδα σε όλα τα fora ότι εφαρμόζει καθεστώς αποτροπής εισόδου με τη μέθοδο pushback, αποσιωπώντας ότι όλοι αυτοί έρχονται από τα δικά της παράλια και εδάφη, με τη συνοδεία μάλιστα πολλές φορές σκαφών της Τουρκικής Ακτοφυλακής. Η Ελλάδα είναι μία χώρα που ένωσε την προσφυγία στο πετσί της. Για αυτό και ο ελληνικός λαός έδειξε και δείχνει την ευαισθησία του στους δυστυχείς αυτούς ανθρώπους. Εφαρμόζει διασταλτικά, με βάση και την αρχή της επείκειας, τις διατάξεις για το Πολιτικό Ασύλο.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ έδωσε και δίνει μεγάλη βαρύτητα στην προστασία και διαχείριση των Ασυρόδετων Ανηλίκων. Η κυβέρνηση έδωσε έμφαση στην προστασία των εξωτερικών μας συνόρων, που είναι και ευρωπαϊκά σύνορα, όπως είχαμε δεσμευτεί προεκλογικά. Έδωσε τέλος στο αίσχος της Μόριας και προχωρά με γρήγορους ρυθμούς στην εξέταση των αιτήσεων ασύλου. Αποσυμφόρπησε τα νσιά μας, ιδιαίτερα του Β. Αιγαίου. Τερμάτισε τη λειτουργία επτά Δομών Φιλοξενίας: Γρεβενών, Λουτρών, Νέας Απολλωνίας, Σκαρμαγκαλά, Λαυρίου, Δολιανών, Κάτω Μηλιάς, Καρά Τεπέ. Τερμάτισε τη λειτουργία εξήντα Δομών Φιλοξενίας που λειτουργούσαν σε ξενοδοχειακές μονάδες. Μείωσε τον φιλοξενούμενο πληθυσμό από 64.756 στις 31.12.2020 σε 31.971 στις 19.01.2022. Προχώρησε στην έναρξη λειτουργίας τριών κλειστών ελεγχόμενων Δομών σε Λέρο, Κω και Σάμο. Επιτάχυνε τις διαδικασίες ασύλου, απελάσεων και επιστροφών. Επέκτεινε το φράχτη στον Εβρο, προμηθεύτηκε νέα περιπολικά σκάφη για την Ακτοφυλακή, ενίσχυσε τις Δυνάμεις της ΕΛΑΣ. με προσωπικό και μέσα, ενώ προέβη στην πρόσληψη 1.680 συνοριοφυλάκων. Σε όλα αυτά η αξιωματική αντιπολίτευση δεν βρήκε κάτι θετικό. Παίρνει και κάνει σημαία της τις ανυπόστατες καταγγελίες μεμονωμένων ΜΚΟ, τις οποίες όμως τυχαίως κάνει σημαία της και η Τουρκία.

Η ΕΛΛΑΔΑ, με απόλυτο σεβασμό στην εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων και στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα συνεχίσει να προστατεύει τα εξωτερικά της σύνορα. Η πολιτική των ανοικτών συνόρων αποτελεί μια παρένθεση, που δεν μπορεί να έχει εφαρμογή με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και Κυριάκου Μητσοτάκη.

ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΛΕΥΟΥΝ
ΣΥΝΕΧΩΣ ΜΕΣΑ ΣΕ
ΜΙΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ
ΣΧΕΣΕΩΝ